

Sint Joris Gilde Berlicum

anno 1615

Betreft: Oud/Nieuwjaarsgroet

Berlicum, 30 december 2021

Beste Gildebroeders, Gildezusters en sappeurs,

Het jaar 2021 zit er bijna op, wat moet ik er van zeggen? Wat moeten we er met zijn allen van vinden?

Weinig activiteiten, weinig leuke dingen. Het Koningsschieten kon weer niet doorgaan. Wederom een aantal zieken, soms geen uitzicht op herstel. Afscheid moeten nemen van Jo van den Broek. Elke keer weer die beperkingen vanwege corona.

Gelukkig wél rond het kermisgebeuren toch nog een paar gezellige dagen gehad. En een nieuwe Hoofdman en Deken Schrijver en een aantal nieuwe leden. En ook met de intocht van Sint Nicolaas hadden we een kleine maar mooie groep die sfeervol was verlicht.

Wat hadden we graag het vleeschieten en de bierproeverij door laten gaan. En de Nieuwjaarsborrel. Helaas gaat dat allemaal niet maar er staat een nieuw jaar aan te komen.

Hopelijk brengt 2022 datgene waar we allemaal op wachten en kunnen we weer op een normale manier de verenigingsactiviteiten op gang helpen. Dat gaan we met zijn allen proberen.

Ik wil iedereen een fijne jaarwisseling wensen, de zieken véél sterkte, maar bovenal iedereen veel gezelligheid en broederschap in de nabije toekomst. Hopelijk kan ons Sint Joris Gilde dan weer op stoom komen en mogen we weer genieten van elkaars aanwezigheid en onze gezamenlijke activiteiten.

Zolang het nodig is vraag ik iedereen vriendelijk de afgekondigde maatregelen te respecteren om zelf gezond te kunnen blijven en het risico voor anderen te beperken.

De beste wensen voor 2022 en ik hoop dat we komend jaar elkaar weer vaak gaan zien!

Met vriendelijke Gildengroet,

Namens de Overheid,

Ad van Lith
Hoofdman Sint Joris Gilde Berlicum

